

Jubeldans i Borås den 21 mars 2017

En kväll med tindrande ögon, goda bakverk och många fina toner

Inledning

Skrivarens humör har inte varit riktigt på topp under dagen men när Parkhallens entrédörrar väl passerats några minuter före det magiska klockslaget nitton så känner sig undertecknad skrivare på gott humör, ja till och med riktigt positivt uppladdad!

Dansen rullas igång

Det är kö till betalbordet men skrivaren kan i alla fall beträda dansgolvet lagom till första jägarmarschen. Oj, vad mycket folk det är redan från början ikväll! Vad beror detta på tro?

En dam med insyn i den s.k. ansiktsboken berättar att det därstädes dagligen på senare tid gjorts reklam för detta evenemang. Diggarna firar ju 10 år, säger hon! En annan dam menar att huvudorsaken nog är att det bjuds på gratis kaffe med tilltugg. Är det verkligen så att vi från Boråstrakten springer "man (kvinna) ur huse" så fort det är något som är gratis? Allt i sann Knalle-anda??

På knä

Snart hamnar en känd dam framför skrivaren och dansen Schottis i turer pålyses. Skrivaren som gillar både dansen och den här damen, anstränger sig att göra knäböjningen så prydligt han kan och se, han får beröm efteråt av damen för just detta lilla moment! Visst är det ett sant nöje att få knäböja inför en dam? Och tänk att det blev just hon! Självklart är det ingen tillfällighet!

Kvällens kursdans blir Höjdarrag och det kan ju vara trevligt att höjdar-ragga lite ibland tänker skrivaren. Han är ännu naturligtvis fullständigt omedveten om att han senare under kvällen kommer att dansa denna dans under minst sagt upplupna former, men nu skall vi väl inte gå händelserna i förväg...?

Den ena damen efter den andra kommer i skrivarens väg och även denna kväll övas en del på dansen Tindrande ögon. Många verkar ha tagit den dansen till sina hjärtan och skrivaren håller med, visst är den fin och behaglig och det är väl inte fel att vi tindrar lite grann mot varandra då och då?!

Paus

Skrivaren med sällskap hamnar denna afton vid ett bord med både kända och mindre välkända dansare. Vi bjuds på kaffe med bakelser minsann, detta smakar verkligen gott. Ryktet från förra tisdagen att vi skall få (köpe-)bullar var lyckligtvis falskt. Efter en stunds samvaro blir skrivaren tillfrågad om han inte vill ha en bakelse till, som på något sätt blivit över vid bordet? Jojomen visst vill han det, men han har ju lärt sig av sin farmor Anna att man bör "krusa" lite först förstås!

Hur blev det så här förresten? Tyckte de kanske att skrivaren såg så blek, mager och eländig ut att han behöver äta upp sig lite? Eller trodde de inte att hans mage skulle rymma mer än en bakelse?? Men, varför grubbla på detta, det var bara att låta sig väl smaka!

I lottdragningen därefter kommer en herre vid bordet tillbaka en aning slokörad med svansen mellan benen, han hade nog rätt lottnummer men det var inte rätt sorts lott!! Vadå, om inte undertecknad hade några lotter? Nej, han glömde bort att ta för sig (det blir så ibland)!

Fridanser

Vi börjar som vanligt med att joysticka lite, vilket de flesta i den "inre cirkeln" verkar göra nu för tiden. Det är så härligt att ha lärt känna några av damerna så pass väl att man kan lägga till lite egna små personliga moment under dansen eller kanske efteråt. Vad kan detta vara då? Nja, det bör vi nog hålla mellan oss själva men faktum är att när skrivaren börjar tänka efter så har han skaffat sig lite små olika, men ack så trevliga, vanor med mer än en dam...

Här gäller det att försöka vara kreativ och bygga vidare...

Hambodam

Skrivaren har ju tidigare antytt att han kombinerat ihop vissa damer med speciella danser. Här står han nu och laddar inför en Åkullamazurka och framför sig har han en dam som han vet är helt fenomenalt bra på just Hambo! Ja, skrivaren vill ju aldrig skryta men han tyckte nog att han själv lyfte sig i håret och tog sig igenom dansen utan att göra alltför många felsteg eller vurpor?

Jubileum

Diggarna applåderas och instruktörsfrun i egen hög person överlämnar blommor till musikanterna. De ombedes att digga vidare åtminstone tio år till. Frågan är hur det ser ut då i Borås GDF? Tron är att vi då blivit fler, att våra kroppar (och själar) inte åldrats i någon märkbar grad och att de fina vänskapsbanden ytterligare förstärkts.

Höjdarraggande

Hur var det med Höjdarraggandet nu då, undrar kanske den eventuelle läsaren? Jo, det blev som det blev när skrivaren och den aktuella damen hamnade i scenens närhet och där frestades av alla "gotterna". Ja, så startade vi dansen och skrivaren försökte konversera med damen tuggande på en kola OCH samtidigt ta rätt danssteg. Ja, om läsaren har lite fantasi kan han eller hon kanske föreställa sig hur det gick?? Men, det blev ju härliga skratt varje gång, innan vi försökte starta om igen!

Skrivaren kommer nu osökt att tänka på den kände sångaren herr Uggla som väl sjungit om att alla inte kan gå och tugga bubbelgum samtidigt. Det är väl inget i jämförelse med detta, att dansa Höjdarragg och samtidigt tugga på kola?!

Vårliga känningar?

Envisa rykten cirkulerar under kvällen att allas vår kamrat ordförande tillfälligtvis(?) emigrerat till ett sydligare landskap. Är det kanske för att möta våren måntro? Undertecknad tycker dock att han märkt vissa vårliga fenomen även här uppe i vår(!) nordligare bostadsort. Fåglarna har börjat sjunga på morgonen när han går ut och fiskar upp tidningen ur postlådan och härom dagen hade han besök ända in till sin egen högst privata sovplats av en livs levande marskatt!

På tal om sångfåglar så tycker undertecknad skrivare att det är så fint när damerna sjunger i hans högra öra när de dansar med honom. Det finns ju bevisligen damer som inte bara är fantastiskt dansanta, de är dessutom begåvade med en vacker sångröst. Vadå? Om inte Dan S. sjunger någon gång? Nej, nej, han har inte sjungit en endaste liten truddelutt sedan den gången han med kraftigt rodnande kinder tvingades sjunga upp i skolans klassrum för att betygsättas i musikundervisningen. Och det är ju ett tag sedan... ack, ja...

Storebror ser oss?

Undertecknad ser flera personer med mobilkameror under kvällen? Bör han känna sig rädd? Nja, det kan rimligtvis inte vara så många som är intresserade av att studera vad en liten skrivare har för sig på dansgolvet och i "ansiktsboken" går det inte att hitta honom heller, så det så!

Även om det inte går att hitta undertecknad skrivare i ansiktsboken så kommer han säkert att vara med och dansa nästa tisdag igen, för visst är det alltid roligt att leva när man får vara med och dansa!

Dan S. Skrivare