

Kavaljerer och robotar

Inledning

En gång förra året så spekulerade Dan S. lite om hur dansen kanske kommer att fungera om tjugo år. Kanske skulle den då ske digitalt och på distans?? Men, efter att nyligen ha läst en tidning utgiven av en välkänd facklig organisation, inser Dan S. att framtiden för oss stackars danskavaljerer kan komma att bli mycket värre än så, ja rent av värre än vad vi kan föreställa oss? Tidningsartikeln handlade nämligen om intelligenta robotar!

Maskinerna tar över

Vi vet ju med visshet att det snart finns självkörande bilar på gatorna och i bagerierna bakas nog vårt dagliga bröd om några år av ugnar som sköter sig själva och vid behov hämtar ner sina recept ur det digitala "molnet" och den som söker sjukvård blir förmodligen snart behandlad av en "konstgjord" läkare eller sköterska.

Självklart kommer också vi danskavaljerer att drabbas av denna teknikrevolution, för varför skulle just vi klara oss undan alla tekniska "förbättringar" som ständigt sköljer över oss likt en väldig flodvåg?

Hur blir det för oss danskavaljerer?

Jo, vi kommer att ersättas av manliga dansrobotar som allt eftersom de utvecklas och förfinas, säkerligen då helt konkurrerar ut oss från dansgolvet. Damerna kan då äntligen(?) få precis en sådan danskavaljer de alltid önskat, de får nämligen en robot som aldrig missar ett enda steg, inte blir trött, som är begåvad med en vacker atletisk "manlig" kropp och naturligtvis är programmerad till att klara intellektuella och humoristiska samtal på en övermännisklig nivå och dessutom, på ett fint sätt, tar sig an damernas (eventuella) behov av fysisk närhet!

Personliga önskemål

När damen kommer till dansen så känner dansroboten av hennes identitet omedelbart genom ögonkontakten och på bråkdelen av en sekund hämtar roboten ur sitt datorminne fram alla damens högst personliga önskemål och förväntningar. Roboten vet om damen gillar lite hårdare tag(!), bara strikta steg enligt regelboken, en särskilt mjuk "förning" eller kanske mera spontana varianter och självklart även om den skall bugga eller ta en snabb foxtrot när det kommer till de "moderna danserna".

Naturligtvis räcker det inte med detta, i nästa steg följer roboten damen ut till den självkörande bilen och damen kan genom att bara ge roboten en förstulen blinkning, få den att följa med hem i bilen, eller annars, lydigt vandra tillbaka in i danssalen igen...

Kavaljerernas lott

Vi danskavaljerer då, hur blir det för oss? Ja, eftersom människan är ett ganska anpassningsbart djur så kommer vi så småningom att vänja oss vid att då och då kunna följa dansverksamheten på youtube via en I-pad eller en telefonapp. (apparat). När vi blir gamla och lite små-senila(?) så har vi nog dessutom glömt av hur det kändes att snoa runt med en dam eller att kanske få en sekunds snabb stjärtknuff i Snurrebocken!

Nästa generation kavaljerer kommer förmodligen inte att känna någon saknad alls eftersom de inte kan föreställa sig hur det gick till "på den gamla goda tiden" när man släppte ihop herrar och damer på dansgolvet helt utan tekniska innovationer, ack ja...

Kavaljerernas framtidshopp

När robotarna blivit så intelligenta att de kan programmera sig själva och börjar jämföra sig med varandra så uppstår en konkurrenssituation, ja det kan bli en strid mellan dem, så att de till slut krossar varandra? Det kan vara vår smala lycka, för Då kanske vi kavaljerer får en chans att komma tillbaka till dansgolvet igen!

Till all lycka så har Dan S. inte sett några dansrobotar i Borås ännu, så det känns fortfarande roligt att leva, för då får han ju själv vara med och dansa!

Dan S. Skrivare